

Rejse til Sort Sol & Grænselandet – 4 dage

Tirsdag d. 29. september – fredag d. 2. oktober 2020

Opsamling tirsdag 29.09.2020:

Kl. 05:30 Stæremosen 10B, Gilleleje

Kl. 05:40 Gilleleje Station

Kl. 05:55 Græsted Syd Station

Kl. 06:10 Helsingehallens p-plads ved Idrætsvej

Kl. 06:30 Hillerød Station, Busterminalen

(Dit opsamlingssted samt køretid fremgår af din billet)

Hjemkomst fredag 02.10.2020 kl. ca. 19/20



Dag 1: Sejltur – Dybbøl Mølle og Genforeningskaffe

Via Storebæltsbroen til Fyns sydvestlige hjørne og den lille havn i Bøjden. Herfra sejler vi over det Sydfynske Øhav til Als. På færgen nyder vi en tidlig frokost bestående af 2 stk. smørrebrød og en valgfri drik (1 vand eller 1 øl). Fra havnen i Fynshav krydser vi øen Als, forbi Sønderborg og ud til de gamle skanser ved Dybbøl, der er kendte fra krigen i 1864. Vi bydes indenfor i Møllerboligen og Dybbøl Mølle. Genforeningen i 1920 er en skelsættende begivenhed i sønderjysk og dansk historie. Efter 56 år under tysk herredømme, kom den tabte landsdel igen tilbage til Danmark. Der fortælles om tiden 1864-1920, om Genforeningen og Dybbøl Mølle som nationalt symbol. I Møllerboligens bibliotek er der dækket op til kaffebord med sønderjysk brødtorte, og der fortælles om det sønderjyske kaffebord, som det danske mindretal samledes om i tiden 1864-1920. Langs den smukke Flensborg Fjord kører vi på tværs af Sønderjylland til det vestligste hjørne – Tønder. Sidst på eftermiddagen indkvartering på Hotel Tønderhus. Herefter er der lejlighed til at gå en lille byvandring og lære Tønder at kende inden vi nyder hotellets gode 2-retters aftenmenu.

Dag 2: Tønder – Det store sønderjyske kaffebord – Tønder Marsken og Sort Sol! – Husk pas!



Der er god tid til at nyde hotellets dejlige morgenmad før de venter os på Tønder Museum, der ligger lige overfor hotellet. Vi får en kort introduktion til Museet og dets samlinger, der både rummer sølvarbejder, kniplinger, hollandske fliser, wegnerstole i vandtårnet og et kunstmuseum. Så der er nok at se på og herefter er der tid og frokost på egen hånd i Tønder By. Om eftermiddagen kører vi ud i det smukke og flade landskab via Møgeltønder og Rudbøl til Højer og gården Hohenwarte, hvor der disktes op med det sønderjyske kaffebord. I dag med op til 15 slags kager/brød!

Velforsynede og sikkert meget mætte kører vi herfra ud med vores lokale naturvejleder for at finde stærene og opleve sort sol. (Vi kan ikke garantere oplevelsen, der er afhængig af fuglene og vejrforholdene). Sen aftensmad på hotellet.



Dag 3: Frøslevlejren og Flensborg – Husk pas!

Frøslevlejren blev bygget som tysk interneringslejr i 1944 under besættelsen af Danmark. Her sad flere tusinde danskere indespærret hos det tyske sikkerhedspoliti. Vi får en samlet fortælling om stedet og dets historie, hvorefter man går rundt på egen hånd på museet.

Midt på dagen fortsætter vi til den gamle danske by Flensborg der i dag ligger i Tyskland lige syd for grænsen. Byen var gennem mange år kendt for sin produktion af Rom og måske nogen skal smage en "farisæer" eller en "Tote Tante" der er henholdsvis kaffe eller chokolade med rom i og godt camoufleret med flødeskum, så det ikke kunne lugtes, hvad man drak! Tid og frokost på egen hånd i Flensborgs hyggelige gader. Om eftermiddagen kører vi retur mod Tønder via koncentrations- og arbejdslejren i Ladelund, der ligger lige syd for grænsen. Før vi krydser grænsen til Danmark gør vi ophold ved en grænsebutik.

NORDSJÆLLANDS TURISTFART BUSUDFLUGTER

Stæremosen 10B 3250 Gilleleje, E-mail: bus@nordsjaellandsturistfart.dk, Fax 48301835, **Tlf. 48301522**

Dag 4: Christiansfeld, Genforenings- og Grænsemuseet og Skamlingsbanken

Besøg med rundvisning i Brødremenighedens by Christiansfeld. Der forsættes til det lille Genforenings- og Grænsemuseum ved den gamle grænse før vi kører til Skamlingsbanken, Her er en fantastisk udsigt over bakkerne, der i sin tid dannede ramme om store folkemøder, hvor man talte Sønderjyllands sag. Lidt sen frokost her bestående af en hovedret og dessert. Og så går det hjemover via Kolding, Fyn og Storebæltsbroen Forventet hjemkomst i Helsingør, Græsted og Gilleleje ca. kl. 19/20.

Vi bor på: Hotel Tønderhus, Jomfrustien 1, 6270 Tønder, tlf. 7472 2222 www.hoteltoenderhus.dk

Hotellet ligger centralt i Tønder, i gåafstand til gågaden, Uldgade og kirken.

Pris per person i dobbeltværelse: kr. 4.495,-

Tillæg per person:

Enkeltværelsestillæg: kr. 900,-

Sygeafbestillingsforsikring*: kr. 275,-



Inkl. i prisen:

Opsamling i Gilleleje, Græsted og Helsingør
Kørsel i moderne turistbus
1 x sejlads med Alsfærgen
3 nætter i delt dobbeltværelse på Hotel Tønderhus
3 x morgenbuffet på hotel Tønderhus
3 x 2-retters middag på Hotel Tønderhus
2 x frokost (1. og 4. dag)
1 x sønderjysk kaffebord med op til 15 slags kage
Besøg ved Dybbøl skanse og Mølle med:
1 x genforeningskaffe med kaffe og kage og
1 x Entré til Dybbøl Mølle og rundvisning
1 x Fortælling i Møllerboligen

Lille byvandring i Tønder ved rejselederen
1 x Entré til Tønder Museum inkl. Vandtårnet
1 x Intro til Tønder Museum
1 x udflugt med naturvejleder til Sort Sol
1 x entré til Frøslev Lejren
1 x fortælling om Frøslev Lejren
Besøg og ophold i Flensborg
Besøg ved grænsebutik
Rundvisning med lokalguide i Christiansfeld
Entré til og intro på Genforeningsmuseet.
Besøg ved Skamlingsbanken
Dansktalende rejseleder



Teknisk arrangør: Vitus Rejser



NORDSJÆLLANDS TURISTFART BUSUDFLUGTER

Stæremosen 10B 3250 Gilleleje, E-mail: bus@nordsjaellandsturistfart.dk, Fax 48301835, **Tlf. 48301522**